

Van harte welkom
bij ons orgelconcert!
Zondag 11 juli 2021

Organist: Rob Waltmans
Sopraan: Marie-Jeanne Lemmen
Stichting Behoud Franse Klooster Sittard

Welkomstwoord
door Petra Claessen
*voorzitter Stichting
Behoud Franse Klooster*



Corona – Maatregelen:

Houdt u aan de corona-regels:

- 1,5 meter afstand bij het betreden en verlaten van de kerk;
- ontsmet uw handen;
- verspreid zitten in kerkbanken
(bubbels uitgezonderd)

**De toegang van het
concert is gratis.**

*Wij vragen de bezoekers
zonder VIP, vriendelijk
voor een 'vrije gave' na
afloop van het concert.*

*De kijkers van
livestream kunnen
een 'vrije gave'
overmaken naar*

NL31 RABO 0140152857



Fanfare

Jacques Lemmens
(1823-1881)

orgel



Ave Verum

W.A. Mozart
(1756-1791)

sopraan en orgel

**Ave verum corpus, natum de
Maria Virgine, Vere passum,
immolatum In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum Unda
fluxit sanguine.**

*Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de
Maagd Maria, dat werkelijk heeft geleden,
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde bloed vloeide.*

**Esto nobis praegustatum
In mortis examine.**

**O Jesu dulcis, O Jesu pie,
O Jesu, fili Mariae!**

*Laat dit ons een voorsmaak zijn
tijdens de beproeving van de dood.*

*O zoete Jezus, O trouwe Jezus,
O Jezus, Zoon van Maria.*



Invocation

George Saint George
(1849-1924)

orgel



Laudate Dominum

W.A. Mozart
(1756-1791)

sopraan en orgel

**Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi,
quoniam confirmata est super
nos misericordia eius, et veritas
Domini manet in aeternum**

*Loof de Heer, alle landen, loof hem,
alle volken, omdat zijn barmhartigheid
voor ons sterk is, en de waarheid van
de Heer in eeuwigheid blijft.*

**Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto, sicut erat in principio,
et nunc, et semper, et in
saecula saeculorum. Amen.**

*Glorie zij de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest, zoals was in
het begin, en nu, en altijd, en in
de eeuwen der eeuwen. Amen.*



Herr Jesu, Gnadensonne

BWV 22

*uit de Kantate Jesus nahm zu sich die
Zwölfe, zondag Esto mihi J.S.Bach,*

arr. Marinus Waltmans (1929-2011)

orgel



Largo

G.F. Händel
(1685-1759)

sopraan en orgel

**Ombra mai fu
di vegetabile,
cara ed amabile,
soave più.**

*Nooit was een schaduw
van een plant
meer bemind en lieflijk
of zoeter.*

Ave Maria

Caccini/ Vladimir
Vavilov (1925-1973)

sopraan en orgel



Adios Nonino

Astor Piazzola
(1921-1992)

orgel

Panis angelicus

César Franck
(1822-1890)

sopraan en orgel

PANIS ANGELICUS (CÉSAR FRANCK)

Brood van de engelen wordt het
brood van mensen; Het brood van
de hemel maakt een einde aan de
schaduwen; O, groot wonder;
dienaren, arm en nederig nuttigen
hun Heer.

Rondo ad uso orchestra

Domenico Moretti
(1763-1821)

orgel



Dankwoord
door Petra Claessen
voorzitter Stichting
Behoud Franse Klooster



*Wij vragen de
bezoekers zonder VIP,
vriendelijk voor een
'vrije gave' na afloop
van het concert.*

*De kijkers van
livestream kunnen
een 'vrije gave'
overmaken naar
NL31 RABO 0140152857*

**Dank voor uw
aanwezigheid,
en een fijne
zondag!**