

Oetgesjtreke

door Paul Heffels
p.heffels@mgl.nl

Chinezen

Mijn geboortelocatie wordt binnenkort een Chinees hotel. Dat hadden de nonnen destijds niet kunnen geloven, als iemand hen dat verteld zou hebben. Want in die tijd zwaaiden de onbeplekte vertegenwoordigsters van de Goddelijke Voorzienigheid nog de scepter in het Franse klooster en aan hun beleid was geen woord chinees! Strakke regels voor de kraamvrouwen, die per 10 stuks op een zaal bij elkaar gelegd waren en zich vooral niet te veel moesten aanstellen, of ach en weeën roepen. Meestal waren de nieuwbakken moeders blij wanneer men door manlief, met kind bevrijd werd uit de strenge omgeving, want erg Zen was het er niet. Maar dat gaat nu dus veranderen, zo verzekert wethouder Meekels ons. Hij ziet door de Chinese investeerder een kans nieuwe markten aan te boren. Volgens hem gaat het lopen als een trein, want de vele Aziaten die de Outlet in Roermond bezoeken (?!), komen vervolgens bepakt en bezakt met pijn in de armen van de vele koopjes, naar Sittard om te slapen in een Aziatische setting. Als dat gewoon slapen in de omgetwijfeld comfortabele hotelbedden niet wil lukken, dan kan men terecht in het aangrenzende Chinese gezondheids- en cultuurcentrum. Want iets van het oude ziekenhuis blijft er toch rondzweven daar aan de Walramstraat. Helemaal Feng Shui, aldus Pieter, die tot nu toe ook niet veel meer van China kende dan de inhoud van de menukaart van "Asia". Een veelbelovend project en wie weet wel het begin van iets heel moois in Sittard-Geleen. Misschien moeten ze die meneer Yagui ook eens langs sturen bij Fortuna. Dat moet lukken, want in de Chinese kleurenleer staat geel voor geluk en groen voor gezondheid en voorspoed. Succes verzekerd, zou ik zeggen. Of kunnen ze in de huidige omstandigheden toch maar beter de nonnen vragen voor hen te bidden?

gespot

Chinees centrum in klooster

