

Stichting Behoud Franse Klooster

Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het "erfgoed" van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard.

Nieuwsbrief

Nummer 2 Jaargang 9

Juli 2019

Oplage:

200 exemplaren

Uitgave:

4x per jaar

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerden,
met name: vrienden,
vrijwilligers, sponsors en
samenwerkende partijen.

Redactie:

dhr. L. Jansen (voorzitter)
dhr. E. Verleng (secretaris /
penningmeester)
Bestuursleden:
Eerw. Zr. P. Houtvast
mevr. P. Claessen
dhr. B. Scholte

In dit nummer:

Heilige Cecilia	1
Het continuo-orgel	2
Ontwikkelingen Franse Klooster	3
Vriendencontributie 2019	3
Uitnodiging Kerstconcert Zondag 15 december	4
Contactgegevens secretariaat	4

Hoe Cecilia de patroonheilige van muzikanten werd

22 november is sinds de late middeleeuwen de naamdag van de Heilige Cecilia van Rome. Maar wat had ze precies met muziek?

Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.

Haar dood

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijke geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden hiervoor gevangen genomen en onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwelijk lot: ze werd in een bad kokend water gezet, maar dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging om haar te doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk stierf Cecilia drie dagen later aan haar verwondingen. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.

Het standbeeld

Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt zich het beroemde beeld van de liggende Sint-Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-1636). Hij maakte het beeld naar hoe Cecilia werd aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geopend: vrijwel ongeschonden maar met diepe snijwonden in de hals.

De patroonheilige

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten. Ontelbare muziekverenigingen werden naar haar genoemd en talloze composities aan haar opgedragen. Eén van de bekendste is Hail bright Cecilia van Henry Purcell.

Bron: Kerknet.be



**Bouw
continuo-orgel
Zie pagina 2**

Het continuo-orgel

In het begin van het jaar hebben wij jullie geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de herplaatsing van het orgel uit het Franse Klooster. Wij hebben jullie toen helaas moeten informeren over de beëindiging van het orgelproject 'Concertorgel in de St. Michielskerk te Sittard'. Maar wij zijn heel blij dat wij een nieuwe en vooral ook passende, bestemming voor het orgel gevonden hebben in de Stilte Ruimte van het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-Geleen.

In samenspraak met Nijssse Orgelbouw, en op basis van het beschikbare budget wat door de Stichting samen met de 'Vrienden' en donateurs de afgelopen jaren is bijeengebracht, is het idee ontstaan voor de bouw van een continuo-orgel met gebruikmaking van het pijpwerk afkomstig uit het Verschueren orgel van het Franse Klooster.

In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag meer informatie geven over het nieuwe traject van de bouw en plaatsing van het continuo-orgel.

Een continuo-orgel is een klein mechanisch pijporgel. Het continuo-orgel zal worden gebouwd voor het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen. Hier gaat het orgel gebruikt worden voor de begeleiding van koren en samenzang, maar zeker ook voor instrumentaal orgelspel (in combinatie met andere instrumenten) tijdens Eucharistievieringen en concerten in de Stilte Ruimte (kapel) en Atrium (hal) van het ziekenhuis.

Het orgel komt op een stevig frame met wielen te staan waardoor het transporteerbaar is. Daarmee kan het orgel gebruikt worden zowel in de Stilte Ruimte als in het Atrium van het ziekenhuis. Door de week wordt het orgel in een 'veilige ruimte' opgeslagen, maar het is te allen tijde beschikbaar voor muzikale uitvoeringen.

Het orgel zal gebouwd worden door Orgelbouw Nijssse uit Oud-Sabbinge (Zeeland). Met deze orgelbouwer hebben wij al jarenlange goede ervaringen.. Als voorbeeld noemen wij de demontage en opslag van het pijporgel van het Franse Klooster. De laatste jaren heeft Nijssse Orgelbouw ook al verschillende orgels in onderhoud in Zuid Limburg. Iedereen is zeer tevreden over de kwaliteit en deskundigheid van deze firma.

Op 22 mei jl. heeft de stichting het definitief akkoord van Zuyderland Medisch Centrum ontvangen voor de plaatsing van het orgel in het ziekenhuis locatie Sittard-Geleen. Zuyderland zal tevens een financiële bijdrage geven voor de bouw en het toekomstig onderhoud van het orgel.

Op 28 juni jl. heeft het stichtingsbestuur in principe de bouwopdracht gegeven aan Nijssse Orgelbouw. Na de zomervakantie heeft onze stichting een bijeenkomst met een door de Stichting samengestelde werkgroep van organisten, musici en de orgelbouwer. In deze bijeenkomst zullen de detailleringen van het orgel worden besproken zoals de dispositie, klankkleur, aantal klavieren, etc.

Het stichtingsbestuur verwacht, na de adviezen van de werkgroep, dat in het najaar de definitieve bouwopdracht aan de Fa. Nijssse Orgelbouw kan worden gegeven.

Wij houden jullie middels onze nieuwsbrieven, website en concerten op de hoogte van de bouw van het orgel.



Ontwikkelingen Franse Klooster

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij jullie laten weten dat op maandag 18 februari 2019 het bouwboard officieel werd onthuld voor de bouw van een Chinees gezondheids- annex cultureel centrum.

Wat betreft de voortgang hebben wij van de ontwikkelaars begrepen dat in juni de aanvraag voor de omgevingsvergunning is gecompleteerd en indien akkoord kan men eind van de zomer de omgevingsvergunning verwachten.

Het stichtingsbestuur heeft aan de ontwikkelaars haar zorgen geuit over de huidige staat van het Franse Klooster, omdat de aanvang van de bouw langer op zich laat wachten dan aanvankelijk aangegeven was. De afgelopen tijd hebben vernielingen plaatsgevonden in en rondom het klooster. Onbevoegden hebben meermalen het klooster betreden en zijn er lood, regenpijpen en bliksemafleiders gestolen. Het stichtingsbestuur heeft, gezien de sociale plicht voor dit historisch beeldbepalend gebouw, de ontwikkelaars gewezen op hun verantwoordelijkheid om zich hiervoor maximaal in te zetten.

Gelukkig hebben de ontwikkelaars hierop positieve acties uitgezet zoals het dichten (betimmeren) van toegangswegen voor onbevoegden en het herstellen van de vernielingen. Op vraag van onze stichting zijn ze met de initiatiefnemer aan het kijken om de groenvoorziening rondom het complex aan te pakken zodat dit er weer verzorgd uitziet.

De gemeente Sittard-Geleen maakte dinsdag 2 juli jl. bekend dat het Confucius Instituut Maastricht een dependance opent in Sittard-Geleen. Het Confucius Instituut zal onder andere cursussen en trainingen organiseren voor particulieren en voor bedrijven die zaken willen doen met China, dan wel voor geïnteresseerden die een algemene belangstelling hebben in de taal en cultuur van het Aziatische land. De dependance van het Confucius Instituut zal op een later moment verhuizen naar de Walram Site, zodra de bouw van het Chinees gezondheids- en cultuurcentrum in het voormalige Frans Klooster aan de Walramstraat in Sittard voltooid is.

Herinnering “Vrienden Contributie” 2019 Voor degene die de contributie nog niet voldaan heeft!!

U heeft kunnen lezen dat onze stichting nog zeer actief is als het gaat om de bouw van het orgel en het behoud van de kapel/klooster. In 2020 hopen wij het continuo-orgel te plaatsen in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Daarnaast blijft onze stichting waakzaam als het gaat om het behoud van het Franse Klooster en de kapel met de aanwezige waardevolle glas-in-lood ramen van Nicolas en Bemelmans. Hierover hebben wij regelmatig contact met de ontwikkelaars en gemeente.

De steun van de Vrienden is onmisbaar om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken. Wij vragen u vriendelijk, wanneer u dat nog niet gedaan heeft, de contributie over het “vriendenjaar 2019” te betalen.

Het verschuldigde bedrag van € 15,- kunt u overmaken op de rekening van de stichting **(NL31 RABO 0140152857)** ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving kunt u uw voor- en achternaam invullen. U kunt het verschuldigde bedrag van € 15,- ook contant betalen. U dient dan het bedrag van € 15,- , tezamen met het ingevulde strookje in een gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de stichting: Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard.

Vriend van het
Franse Klooster

Vooraankondiging: Uitnodiging 'Kerstconcert' Zondag 15 december 2019

De Stichting 'Behoud Franse Klooster' organiseert een 'Kerstconcert' op **zondagmiddag 15 december 2019 om 15.00 uur in de Johanneskerk**, gelegen aan de Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard.

U kunt deze middag genieten van koorzang en fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming kunt komen.

Het concert zal verzorgd worden door **Popkoor Escolum uit Elsloo** en **Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek**.

De toegang van het concert betreft een vrije gave voor de restauratie van het orgel uit het Franse Klooster.

U bent van harte welkom!



Stichting Bevordering Woon-
en Leefomgeving Limburg

Dieteren Klinkers
Steenweg 43
6131 BC Sittard
046-4512562



RK Kerken Stein

STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER

Secretariaat:

Charles Beltjenslaan 9
6132 AD Sittard

Tel.: 046 - 4377591 of 06 - 30567774

E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl

Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

IBAN: NL31 RABO 0140152857

BIC: RABONL2U

KvK: 53126483

